



ΑΝΑΘΕΜΑ στους Κυπριανίτες!

**ΠΙΣΤΑ τέκνα της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας που κινδυνεύει, εγέρθητε!
Η σάλπιγγα κάνει εκκληση για την μαχη!**

Ναι, η Εκκλησία βρίσκεται σε κίνδυνο! Αλλά οι πύλες της κόλασης δεν θα υπερिशύσουν εναντίον Της! Ούτω λέγει ο ίδιος ο Κύριος: *καὶ πύλαι ἄδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς* (Ματ.16:18).

Ο Κύριος Παντοκράτωρ προστατέψει την Εκκλησία Του - και έτσι είναι Ανίκητη! ΑΛΛΑ - και εμείς, οι πιστοί γιοι Της και γιοι του Θεού (Ιω.1:12-13) - έχουμε το καθήκον ως υιοί να σταθούμε στον αγώνα για Την Αγία Εκκλησία, όταν ο Ίδιος ο Κύριος μέσω σάλπιγγα αγγέλων Του μας καλεί προς πάλη! - Αυτό είναι ένα κάλεσμα προς εμάς –να εφαρμόσουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία Της Αγίας Εκκλησίας. Αυτό ονομάζεται ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: η ανθρώπινη εργασία και το ζήλο μας σε πλήρης ενότητα με τη βοήθεια του Θεού και με πλήρη υπακοή σ'Αυτόν και υπό την καθοδήγηση του Αγίου Θελήματος Αυτού!

Και ο πιο απεχθή εχθρός του Θεού ανάμεσα στον ανθρώπινων σκέψεων και συναισθημάτων - είναι το αντίθετο της συνέργειας με τον Θεό - είναι:
η αδιαφορία!

Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που τόσο πολύ προκαλεί την οργή του Θεού, όσο η αδιαφορία!

Ο Θεός λέει: Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός, ὄφελον ψυχρὸς ἢ ἢ ζεστός, οὔτως, ὅτι χλιαρὸς εἶ καὶ οὔτε ζεστός οὔτε ψυχρὸς, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός Μου. (Αποκ.3:16-17)

Ὡς εκ τούτου, ἀδελφοί εν Χριστῷ και οι γιοι του Υψίστου (Ιω.1:12-13) - πού είναι ο κίνδυνος για την Αγία Του Χριστού Εκκλησία;
Πού είναι εκείνοι για τους οποίους η Παναγία εἶπε με αποκάλυψη στο τερματοφύλακα του Βουλγαρικού Μοναστήρι ζωγράφο: «Εδῶ ἐρχονται οι εχθροί του Θεού και οι προσωπικοί μου εχθροί»;
Και πού εμεῖς, οι γιοι του Θεού και οι γιοι της Εκκλησίας (Ιω.1:12-13), να κατευθύνουμε τις προσπάθειές μας σε συνέργεια με Το Θεό;

Η απάντηση είναι

Ο κίνδυνος προέρχεται από το γεγονός ότι ζούμε στην εποχή της αποστασίας για την οποία ο Απ. Παύλος ἔγραψε (2Θεσ.2:2-3). Σε αυτό τον καιρό της ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ πολλοί αφελείς ἄνθρωποι μπορεί να εξαπατηθούν, να φύγουν μακριά από την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία και να οδηγηθούν στην αἵρεση του Κυπριανισμού. Οι αιρετικοί Κυπριανίτες παρουσιάζουν υποκριτικά τους εαυτούς τους ως ορθόδοξους και αυτοαποκαλούνται «εκκλησία στην αντίσταση». Βρίσκονται στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία κ.α.

Εδῶ αυτή η **βλάσφημη αἵρεση** τους:

α) Οι αιρετικοί Κυπριανίτες διδάσκουν τι δῆθεν εκε νοι ὁ ἰ πού περιέρχονται στήν αἵρεση είναι ακόμα μέρος τῆς Εκκλησίας τού Χριστού, καί ὅτι τά μυστήριά τους περιέχουν θεία χάρη.

β) Οι αιρετικοί Κυπριανίτες αντιτάσσονται στόν Ἅγιο Πνεύμα πού διαμέσων του Αγ. Αποστόλου Παύλου λέει ὅτι η αγία Εκκλησία είναι μία «λαμπρή εκκλησία, μην ἔχοντας σπίλον, ἢ ρυτίδα, ἢ οποιαδήποτε τέτοιαδήποτε πράγματα [Εφ.5: 27]. Και αυτοί οι ανθιστάμενους κατά του Ἁγίου Πνεύματος βλάσφημα διδάσκουν ὅτι η Εκκλησία τού Χριστού δῆθεν διαιρείται σέ δύο μέρη - ἓνα ασθενές μέ τήν αἵρεση καί ἓνα υγιές χωρίς αἵρεση-καί ἔτσι υποστηρίζουν ὅτι τό ἅγιον σώμα τού Χριστού ὄχι μόνο μπορεί να διαιρεθεῖ, ἀλλά καί νά μολυνθεῖ μέ τήν ασθένεια τού ψεύδους.

Με **το ὄνομα «εκκλησία»** (και δη Σῶμα του Χριστού), οι αιρετικοί Κυπριανίτες αποκαλούν βλάσφημα **την αἵρεση του οικουμενισμού** και την αναγνωρίζουν ως **μητέρα εκκλησία τους** από την οποία, ως αναπόσπαστο μέρος της, ἀλλά «υγιές μέρος», δῆθεν αντιστέκονται ἐνάντια στον «ἄρρωστο μέρος» της – και στη πρακτική προωθήσουν περαιτέρω την αἵρεση του Οικουμενισμού και εξυπηρετοῦν αυτή την αἵρεση.

Αλλά η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ἦταν ποτέ "στην αντίσταση" σε τίποτα - ἀντίθετως ΑΥΤΗ είναι το Κέντρο και ΑΥΤΗ είναι η Ζωή!!!

- και **κατά ΑΥΤΗΣ αντιστεκονται** ὅλες οι δυνάμεις της κόλασης, και ὄλο το σύμπαν μαζί!!!. Αλλά ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Οποῖος είναι η Κεφαλή της Εκκλησίας, λέει ὅτι **ΤΕΛΙΚΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ!!!**

Ὅλοι αυτοί στην αντίσταση, δηλαδή οι Κυπριανίτες, καθώς και εκείνοι που είναι κρυμμένοι (σαν κατάσκοποι) στη Σύνοδο του Καλλίνικου, **είναι αιρετικοί**.

Οι Κυπριανίτες (οπως εἶπαμε υπάρχουν φανεροί και κρυφοί-Καλλινικοί) εχουν επί της κεφαλῆς τους ΑΝΑΘΕΜΑ.

Το 1983 η Σύνοδος της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς

α) αναθεμάτισε την **αἵρεση του Οικουμενισμού**

β) αναθεμάτισε όσους διδάσκουν ότι τα μυστήρια των αιρετικών αρκούν για τη σωτηρία:

Нападающимъ на црковь хрїтовѣ и учащимъ, какъ она раздѣлилась на вѣтви, иже различаются своимъ учениемъ и жизнью, и утверждающимъ црковь не общѣ видимо быти, но ѿ вѣтвей, расколовъ и иновѣрїи соединитица имать во едино тѣло: и тѣмъ, иже не различаютъ истиннаго священства и таинства цркви ѿ еретическихъ, но учатъ, яко крещенїе и евхаристїа еретиковъ долажатъ для спасенїа: и тѣмъ, иже иждѣ общенїе съ ними еретикн или пообществуютъ имъ или защищаютъ ихъ новѣю ересь икѣменнзма, а также ю краткѣю любовь и единенїе разрозненныхъ хрїтианъ быти, **анáθημα, τριжды.**

Those who attack the Church of Christ by teaching that Christ's Church is divided into so-called "branches" which differ in doctrine and way of life, or that the Church does not exist visibly, but will be formed in the future when all "branches" or sects or denominations, and even religions will be united into one body; and who do not distinguish the priesthood and mysteries of the Church from those of the heretics, but say that the baptism and eucharist of heretics is effectual for salvation; therefore, to those who knowingly have communion with these aforementioned heretics or who advocate, disseminate, or defend their new heresy of Ecumenism under the pretext of brotherly love or the supposed unification of separated Christians, Anathema!

Υπ' αυτό το ανάθεμα εμπíπτουν οι αιρετικοί κυπριανίτε, οι οποίοι διδάσκουν ακριβώς ότι τα μυστήρια των αιρετικών αρκούν για τη σωτηρία.

Στις 18/30 δεκεμβρίου 1969, ο Μητροπολίτης Φιλάρετος, ο νέος Ιεράρχης της Ρώσικης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Διασποράς με την Σύνοδο επίσημα αναγνώρισε τη κανονικότητα των χειροτονιών του Ακάκιο (Παπά) και των άλλων Ιεραρχών και έτσι αφαιρούνται τελικά όλες οι αμφιβολίες σχετικά με την κανονικότητα της Συνόδου του Αρχιεπισκόπου Αυξεντίου. Ο άγιος Μητροπολίτης Φιλάρετος έγραψε στον Αρχιεπίσκοπο Αυξέντιο ότι η Ρώσικη Ορθόδοξη Εκκλησία της Διασποράς δέχεται την Ιεραρχία της Συνόδου ως αδελφική εν Χριστώ σε πλήρη λειτουργική κοινωνία (Αργότερα - Σύνοδος του Χρυσοστόμου Κιούση).

Επίσης (αν και χρόνια αργότερα), αυτή η αίρεση μεταδόθηκε στο ανάθεμα και από την Σύνοδο του Χρυσοστόμου Κιούση το 1998 με Συνοδική Εγκύκλιο....

Σελ. 45



Αυτή η Συνοδική εγκύκλιο θέτει ΑΝΑΘΕΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ τους Κυπριανίτες!!!

- Επειδή οι Κυπριανίτες χωρίστηκαν από την Εκκλησία και έχουν μολυνθεί με τη χειρότερη αίρεση στην ιστορία του κόσμου την παναίρεση του Οικουμενισμού, είναι η τελευταία αίρεση (δεν θα υπάρξει άλλη) και είναι η θρησκεία με την οποία έρχεται στον κόσμο ο αντίχριστος. Οι Κυπριανίτες ανήκουν σε αυτή τη θρησκεία του αντίχριστου.

Και αυτή η θρησκεία του αντίχριστου έχει ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΤΕΙ από την Σύνοδο του Χρυσοστόμου Κιούση το 1998.

Αλλά δεν υπάρχει ΑΝΑΘΕΜΑ στην ιστορία του κόσμου, στο οποίο να αναθεματίζεται η αίρεση αλλά όχι και ο αιρεσιάρχης, ο οποίος την γέννησε!!! Αντίθετα, πάντοτε αναθεματίζονται και οι δύο!

- Με τον ίδιο τρόπο όπως αναθεματίστηκε ο Αρειανισμός και ο Αρειός! Ομοίως και οι άλλες αιρέσεις με τους ιδρυτές τους!

-Έτσι, το ΑΝΑΘΕΜΑ για την αίρεση του Οικουμενισμού εμπίπτει επίσης στην "εκκλησία" -βαβυλωνιακή πόρνη που γέννησε αυτή την αίρεση επίσημα με την συνοδική εγκύκλιο του 1920 και στον Χρυσόστομο Παπαδόπουλο και σε όλους αυτούς που είναι μαζί του...

Ἰωακείμ Γ', Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, Μελετίω Μεταξάκη καὶ Χρυσοστόμῳ Παπαδοπούλῳ τοῖς πρωτεργάταις τῶν κακοδοξιῶν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ΑΝΑΘΕΜΑ.

και αυτό σημαίνει ΑΝΑΘΕΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΤΕΣ επειδή φανερά να έχουν ως μητρική τους την εκκλησία αυτή, την πόρνη της Βαβυλώνας, την μητέρα της αιρέσεως του Οικουμενισμού, η οποία γέννησε αυτήν την αίρεση επίσημα με συνοδική εγκύκλιο το 1920. Οι Κυπριανίτες ομολογούν ότι αυτή είναι η μητρική τους εκκλησία, η μητέρα των πορνών και των βδελυγμάτων της γης (ΑΠΟΚ.17: 5)

Η αίρεση του Οικουμενισμού ΔΕΝ γεννήθηκε από τον Πάπα.

Η αίρεση του Οικουμενισμού ΔΕΝ γεννήθηκε από προτεστάντες.

Η αίρεση του Οικουμενισμού, γεννήθηκε από το ψευδο-Πατριαρχείο που βρίσκεται γεωγραφικά σήμερα στην Κωνσταντινούπολη - είναι η Πόρνη της Βαβυλώνας = η "εκκλησία", η μητέρα της αιρέσεως του Οικουμενισμού (επίσημη συνοδική εγκύκλιος του 1920).

Το 2014 οι αιρετικοί κυπριανίτες δημιούργησαν μια νέα κυπριανίτικη Σύνοδος της οποίας «αρχιεπίσκοπος» έγινε ο Καλλίνικος (κατά κόσμον Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος). Για να διευθύνει αυτή την αιρετική ένωση και να την δώσει «ορθόδοξη» εμφάνιση, ο Καλλίνικος Σαραντόπουλος δημιούργησε μια νέα αίρεση, στην οποία διδάσκει ότι δήθεν "δεν υπάρχει ανάγκη οι αιρετικοί να μετανοήσουν για την αίρεση τους για να γίνουν δεκτοί στην Εκκλησία." Η αίρεση του Καλλινίκου είναι ουσιαστικά ένας πόλεμος ενάντια της μετάνοιας, και ως εκ τούτου έγινε γνωστή ως **η Αίρεση του Καλλινίκου (EN | BG).**

ΤΟ ΑΝΑΘΕΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΙΤΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ!

ΤΟ ΑΝΑΘΕΜΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΣΥΝΟΔΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Έχει μιλήσει Εκείνος που μιλά μέσω των προφητών. ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΘΑΝΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΥΤΟΑΝΑΙΡΕΙΤΑΙ!

Επομένως, εδώ τα ανθρώπινα παιχνίδια και οι παραπονήσεις δεν μπορούν να αλλάξουν τίποτα!

Ως εκ τούτου, **το ΑΝΑΘΕΜΑ που επιβλήθηκε από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, και στη συνέχεια από την Σύνοδο του Χρυσοστόμου δεν μπορεί να καταργηθεί, όχι μόνο από την Σύνοδο του Καλλίνικου, αλλά ακόμη και από μια οικουμενική Σύνοδο.** Εάν μια τέτοια σύνοδος που αυτοαποκαλείται "οικουμενική", δεν επικυρώσει τις αποφάσεις όλων των προηγούμενων συνόδων, το Άγιο Πνεύμα θα κηρύξει αυτήν ως ΛΗΣΤΡΙΚΗ!

ΑΝΑΘΕΜΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΑΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟ 1920, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΑΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΙΤΩΝ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΑΘΕΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΑΝΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ.

Η μητέρα εκκλησία των Κυπριανιτών, η μητέρα των πορνών και των βδελυγμάτων της γης (ΑΠΟΚ.17: 5), η πόρνη της Βαβυλώνας, συνεχώς μιλά για την αγάπη – αλλά η δική της δεν είναι αγάπη, αλλά είναι συνεχής πορνεία, γιατί είναι μεθυσμένη με το αίμα των αγίων του Κυρίου (ΑΠΟΚ.17: 6) τους οποίους στην πράξη σκοτώνει για την πίστη, ενώ ομιλεί περί αγάπης!

Και οι κάτοικοι της γης έχουν μεθύσει με το κρασί της πορνείας της και μαζί της έχουν διαπράξει μοιχεία με **τους βασιλιάδες της γης τους αιρεσιάρχες** =τους εχθρούς, που αντιστέκονται στο Πνεύμα της Αληθείας και στον Απόλυτο Βασιλιά Κύριο Ιησού Χριστό (ΑΠΟΚ.17:2) Αν οι Κυπριανίτες πραγματικά και ΜΗ υποκριτικά επιθυμούν να πάψουν να είναι αιρετικοί και να γίνουν Ορθόδοξοι, είναι απαραίτητο ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ να αποφέρουν καρπό όταν συναντιούνται για την μετάνοια τους (Ματθ.3: 8)

Οι υποκριτές Κυπριανίτες, κρυμμένοι στην σύνοδο του Καλλίνικου, λένε ότι οι αιρετικοί Κυπριανίτες αποδέχονται την πίστη της Συνόδου του Καλλίνικου και . καταδικάζουν το νέο ημερολόγιο και τον οικουμενισμό. Αυτό είναι ένα ψέμα! Αντιθέτως: Οι φανεροί Κυπριανίτες δεν μετανοούν, αλλά ακριβώς το αντίθετο - περισσότερο από τρία χρόνια μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων, η επίσημη ιστοσελίδα τους με αιρετικό φανατισμό - τηρεί γραπτά την αίρεση τους, η επίσημη πίστη τους:

www.synodinresistance.org/Theology_el/3a3a001EkklesiologikaiTheseis

ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ*

Α'. Ἐκκλησία καὶ Αἵρεσις

Πιστεύομεν εἰς «Μίαν Ἁγίαν Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν»¹. «Μία» εἶναι «ἡ Ἐκκλησία, ἐν οὐρανοῖς, ἢ αὐτὴ καὶ ἐπὶ γῆς»², καὶ ἐκ διαφόρων τόπων προσαγορεύεται (ὄνο-

Η ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησία εἶναι σήμερον, δυστυχῶς, διηρη-
μένη καὶ ἀσθενοῦσα. Τὸ ἔτος 1924 σκοτεινὰ δυνάμεις τὴν

(Σημείωση: Οι φωτογραφίες της οθόνης (screenshots) από την επίσημη ιστοσελίδα των Κυπριανών είναι από 14/27 Φεβρ. 2014, δηλαδή - λίγες ημέρες μετά το συμβάν, όταν οι Κυπριανές-επίσκοποι υποκρυμμένοι στη Σύνοδο Κ. -

λέγανε ξεδιάντροπα ψέματα στους ιερείς τους -

ότι οι φανεροί Κυπριανές δήθεν «μετανόησαν», ότι οι φανεροί Κυπριανές δήθεν είχαν "αλλάξει" την αιρετική πίστη τους.

Αυτά τα γραπτά και οι φωτογραφίες της οθόνης (screenshots) δείχνουν ότι οι Κυπριανές-επίσκοποι κρυμμένοι στη Σύνοδο Κ. **σκόπιμα λέγανε ψέματα** Ιερείς τους και στο ορθόδοξο ποίμνο στην Εκκλησία – παραπλάνησαν εσκεμμένα!

Αυτές οι εγγραφές από την οθόνη, και αυτό το κείμενο αυτής της Σημείωσης, έγινε με την παρουσία διάφορων μαρτύρων - και κάθε ένας έχει διατηρήσει ένα αντίγραφο από αυτά!

α) Τα ονόματά τους δεν δημοσιεύτηκαν επειδή αποκαλύπτει ότι οι διώκτες σκόπιμα λένε ψέματα, οι διώκτες καταγγέλλονται για ασυνειδησία, καταγγέλλονται για άσκηση ψυχικής και άλλες πιέσεις σε όλους (ιερέας ή λαϊκός), οι οποίοι φροντίζουν για την ορθόδοξη συνείδηση τους και δεν επιτρέπουν ψέματα, πονηριά, απάτη, να βρουν θέση στην καρδιά και το μυαλό τους. Ως εκ τούτου - ίδια αναμένεται να τεθεί και η μοίρα αυτών των μαρτύρων

β) Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και με την ισότητα της ανθρωπίνης τιμής, δεν δημοσιεύτηκαν και τα ονόματα των ψευτών μεταξύ των επισκόπων - για να μην τους δυσφημήσουμε δημοσίως - και, συνεπώς, να τηρείται όχι μόνο την Αρχιεροσύνη τους, αλλά και να τους δώσουμε μια πραγματική ευκαιρία να μετανοήσουν:

- για τη σκόπιμη παραπλάνηση που σπείρουν ανάμεσα σε ιερείς και λαϊκούς

- για την τρομερή ζημιά που με τέτοιος φανατισμός και μισαλλοδοξία προκάλεσαν στην Εκκλησία τα τελευταία χρόνια).

Στο πρώτο εδάφιο (στη καταγραφή οθόνης, το screenshot, που παρουσιάστηκαν παραπάνω) βλέπουμε ότι οι αιρετικοί-κυπριανές:

α) μόνο τυπικά λένε ότι δήθεν πιστεύουν σε ΜΙΑ Καθολική και Αποστολική Εκκλησία - για να αποκρύψουν την αίρεση τους

β) Ωστόσο, από την άλλη πλευρά - δηλώνουν την αίρεση, τη διάσημη βλασφημία τους που οι αιρετικοί κυπριανές ρίχνουν στην εκκλησία στη Πεντακάθαρη Νύμφη του Χριστού!

Και οι αιρετικοί κυπριανές βλασφημούν Τη Πεντακάθαρη Νύμφη του Χριστού Την Εκκλησία Σώμα Ο Οποίος είναι ΕΝΑ Κεφάλαιο ΤΗΣ – βλασφημούν ότι δήθεν Η Εκκλησία μπορεί να είναι "άρρωστη" και να "χωριστεί"! Ακριβώς αυτή η αίρεση, η οποία είναι επί του σώματος του Χριστού, βλάσφημη αίρεση αναθεματίζει με την Εγκύκλιο της Συνόδου του Χρυσοστόμου το 1998!

Στους βλάσφημες κυπριανές **ανάθεμα!**

Εδώ το δεύτερο εδάφιο

δευτέρας Συνόδου²⁵. Δηλαδή οί καινοτόμοι οὔτοι εἶναι εἰσέτι ἄκριτοι. Συνεπῶς τὰ Μυστήρια αὐτῶν εἶναι ἰσχυρά, αἱ τυχόν

Στο δεύτερο εδάφιο, βλέπουμε ότι οι αιρετικοί κυπριανές αναγνωρίζουν την παρουσία των μυστηρίων στην αίρεση του Οικουμενισμού! Η χειρότερη αίρεση στην ιστορία του κόσμου! Και σ' αυτή τη πιο φοβερή αίρεση να πιστεύουμε ότι υπάρχουν μυστήρια; Το να πιστεύει κανείς ότι ενεργεί Ο Ίδιος Ο Θεός Το Άγιο Πνεύμα Ο Οποίος όντως εκτελεί κάθε μυστήριο της Εκκλησίας του Χριστού!

Και αυτό – ΜΕΤΑ που ο Κυπριανός ΞΕΡΕΙ και να αναγνωρίζει δημοσίως ότι στη «λειτουργία» στην Καμπέρα κατέβηκε ΟΧΙ το Άγιο Πνεύμα αλλά πνεύμα σατανικό!

Στη συνέχεια - είναι Το Άγιο Πνεύμα και ο διάβολος σε ένα μέρος? Άθλιο βλασφημία!

Και πολλές άλλες βλασφημίες και αιρέσεις! Για καμία από αυτές οι αιρετικοί κυπριανές ΔΕΝ μετανοούν!

Αντιθέτως: επιδεικτικά, προκλητικά – με ένα χαρακτηριστικό αιρετικό φανατισμό στην επίσημη ιστοσελίδα τους διατηρείται γραπτή η αίρεση τους - για περισσότερα από τρία χρόνια μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων!

Ως εκ τούτου: Οι κρυμμένη στη Σύνοδο Κ. κυπριανές - προσπαθούν να μας

παραπλανήσουν, να μας παρασύρουν στην αίρεση του κυπριανισμού, προσπαθούν να μας γυρίσουν **να μας εξαπατήσουν εμείς να υποχωρούμε** από την Αληθινή Ορθόδοξη πίστη - και να πέσουμε στην ίδια αίρεση του κυπριανισμού, που Η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία το 1998 της επέβαλε το **ανάθεμα!**

Ως εκ τούτου: Οι κρυμμένοι στη Σύνοδο Κ. κυπριανίτες -

1) Απλά μας θεωρούν ακραία ανόητους - και μας λένε λένε ψέματα ανοιχτά και ευθείαν στα μάτια μας!

2) Εκτός από ακραία ανόητους - μας θεωρούν ακόμη και για τόσο ανόητους που θα φτύσουμε στη σωτηρία μας και απο κολακεία και προσωπολατρεία σ' αυτούς - θα πάνε στην κόλαση για αιώνιο βασανισμό, καταδικαζόμενοι μαζί τους ότι έχουμε πέσει και εμείς στην στην ίδια αίρεση του κυπριανισμού!

Για να ρίξουν στάχτη στα μάτια μας - οι Κυπριανίτες κρυμμένοι στη Σύνοδο του Καλλίνικου λένε ότι οι Κυπριανίτες της Συνόδου της Αντίστασης καταδικάζουν την αίρεση του Οικουμενισμού και το νέο ημερολόγιο. Αυτό είναι υποκρισία! Αυτό είναι ένα ψέμα!

1. "Καταδικάζουν" είναι μια λέξη για το ξέπλυμα της συνείδησης. Η σωστή λέξη είναι ΑΝΑΘΕΜΑ! ΑΝΑΘΕΜΑ στην "μητέρα εκκλησία» τους αφού είναι τα παιδιά της αντίστασης!

2!.«Θα απαιτήσουμε να αναθεματίσουν τον οικουμενισμό και το νέο ημερολόγιο" είναι μια άλλη έκφραση για την αμβλυση της συνείδησης. Δεν είναι αρκετό αυτό. Ο Κυπριανός Κουτσούμπας σε μία από τις ταινίες του για την Καμπέρα λέει: Το σύνθημα της κοινής λειτουργία στην Καμπέρα είναι "Έλα, Άγιο Πνεύμα ..." αλλά τι πνεύμα έχει έρθει επάνω στους συμμετέχοντες - το Άγιο Πνεύμα ή άλλο πνεύμα... Έτσι, ο Κυπριανός αντιλαμβάνεται ότι στην αίρεση του Οικουμενισμού ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ και δεν μπορεί να είναι το Άγιο Πνεύμα! - Το είπε πριν από 20 χρόνια! Έτσι, μια απλή αναθεμάτωση της αιρέσεως του Οικουμενισμού και του νέου ημερολογίου δεν θα αλλάξει τίποτα σ' αυτές και μόνο θα "ξεπλύνει" τη συνείδησή τους ότι:

- οι προτεστάντες, παπικοί και οι άλλοι συμμετέχοντες σε αυτή την αίρεση αναθεματίστηκαν – ΝΑΙ!

- ο Πάπας που έφερε το παπικό ημερολόγιο αναθεματίστηκε - ΝΑΙ! ΑΛΛΑ η "εκκλησία" του νέου ημερολογίου - η μητέρα που γέννησε την αίρεση του αντίχριστου το 1920, η μητέρα των πορνών και των βδελυγμάτων της γης (ΑΠΟΚ.17: 5) αναθεματίστηκε???

«ΟΧΙ!- λένε οι Κυπριανίτες - Είναι η μητέρα μας Εκκλησία! Πώς μπορούμε να την αναθεματίσουμε! Είναι απλά μία άρρωστη εκκλησία! Όχι στην δική μας μητέρα δεν αντιστεκόμαστε, πώς είναι αυτό δυνατόν; Όχι, αντιστεκόμαστε μόνο στην ασθένειά της μητέρας μας! Αυτή ακριβώς είναι η αίρεση του Κυπριανισμού!

Οι αιρετικοί-Κυπριανίτες πρεσβεύουν οι ίδιοι οτι είναι γιοι της "εκκλησίας" = των πορνών και των βδελυγμάτων της γης (ΑΠΟΚ.17: 5) = η πόρνη της Βαβυλώνας, ο οποίος είναι μεθυσμένη με το αίμα των αγίων του Κυρίου (ΑΠΟΚ.17: 6), τους οποίους **μάλιστα σκοτώνει** για την πίστη, ενώ **ομιλεί για την αγάπη!**

Και οι κάτοικοι της γης έχουν μεθύσει με το κρασί της πορνείας της και μαζί της έχουν διαπράξει μοιχεία οι **βασιλιάδες της γης = οι αιρεσιάρχες** = οι εχθροί, που αντιστέκονται στο το Πνεύμα της Αληθείας και στον Απόλυτο Βασιλιάς Κύριο Ιησού Χριστό (ΑΠΟΚ.17: 2)

Ω, αιρετικοί Κυπριανίτες - φανεροί ή κρυμμένοι στη σύνοδο του Καλλίνικου! Σταματήστε να αντιστέκεστε στον Θεό και στο Άγιο Πνεύμα! Σκληροτράχηλοι και απεριτμήτοι στην καρδιά και τα αυτιά - πάντα αντιστεκεστε στο Άγιο Πνεύμα

(ΠΡΑΞ.7: 51) Σταματήστε να μάχεστε τον Θεό (ΠΡΑΞ.5: 39)! Καταλάβετε επιτέλους στα ανθρώπινα κεφάλια σας: Οτι είναι από τον Θεό, δεν μπορεί να ανατραπεί (ΠΡΑΞ.5: 39)

Αυτή είναι η αληθινή και ακριβή διάγνωση της αίρεσης του Κυπριανού που γίνεται απο την αληθινή αγάπη! Επειδή για την θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι αληθινή και ακριβή διάγνωση. Δεν υπάρχει αληθινή αγάπη, χωρίς την Αλήθεια!

Δεν βρίσκεται θεραπεία για την ασθένεια και δεν υπάρχει ζωή - χωρίς αληθινή και ακριβή διάγνωση! Η Διπλωματία πάντοτε σκοτώνει. Τα ψέματα σκοτώνουν! Μόνο η αλήθεια δίνει ζωή! (ΙΩΑΝ.1: 4 &14: 6)

Οι Κυπριανίτες για να παυσουν να είναι αιρετικοί και να γίνουν Ορθόδοξοι θα πρέπει: - ΟΧΙ μόνο «να καταδικάσουν τον οικουμενισμό» & - ΟΧΙ μόνο "να αναθεματίσουν τον οικουμενισμό και το ημερολόγιο»,

ΑΛΛΑ

α) να αναθεματιστεί η αίρεση του Οικουμενισμού ως η τελευταία και πιο τρομερή αίρεση, ως η θρησκεία του Αντιχρίστου.

β) να αναθεματίσουν το παπικό ημερολόγιο - όπως έκαναν οι άγιοι Πατέρες και η Σύνοδος του Χρυσοστόμου το 1998, καθώς και

γ) να αναθεματίσουν την **νέο**ημερολογίτικη εκκλησία ως μητέρα τους, την πόρνη της Βαβυλώνας και μητέρα της παναίρεσης του Οικουμενισμού. Αυτό το ΑΝΑΘΕΜΑ είναι η μεγαλύτερη αγάπη - θα λυτρώσει **από το δηλητήριο της αιρέσεως** - όλους εκείνους που αγαπούν την αλήθεια! Και εκείνοι που αρνούνται να το δεχτούν αυτό, που συνεχίζουν να αντιστέκονται, στερούνται του Αγίου Πνεύματος, και έχουν πνεύμα πλάνης (2Θεσ.2 :8-12).

Μόνο με αυτόν τον τρόπο, μέσω της αγάπης της Αλήθειας - οι αιρετικοί Κυπριανίτες θα σταματήσουν να διακηρύσσουν οι ίδιοι οτι είναι οι γιοι της πόρνης της Βαβυλώνας – γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος που ορίζεται στους Ιερούς Κανόνες από τον Θεό, το Άγιο Πνεύμα, που μίλησε μέσω των προφητών, μέσω των αγίων Πατέρων της Εκκλησίας - και από οποιον είναι γραμμένοι όλοι οι Αποστολικοί Κανόνες, γιατί ποτέ από τη θέληση του ο ανθρωπος δεν επροφήτευσε, αλλά οι άγιοι άνθρωποι του Θεού ελάλησαν κατευθυνόμενοι από το Άγιο Πνεύμα »(2Πέτ.1 :20-21)-

ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, οι Κυπριανίτες πρέπει να:

- 1) Βαπτιστούν
- 2) να γίνουν μοναχοί
- 3) να χειροτονηθούν Διάκονοι
- 4) να χειροτονηθούν Ιερείς
- 5) να χειροτονηθούν Επίσκοποι.

Αφού όλα αυτά γίνουν, τόσο στα λόγια όσο και στην πράξη, μόνο τότε οι Κυπριανίτες θα γίνουν Ορθόδοξοι και θα πάμε και θα βαλουμε μετάνοια, στο Χριστό σ' αυτόν, και θα φιλήσουμε το χέρι τους και μονον τοτε!!!

Θα πρέπει να περάσουν από την διαδικασία μέσω της οποίας πέρασε ο Πατέρας Κασσιανός, βουλγαρος, όταν από την αίρεση του Κυπριανισμού ήρθε στην Σύνοδο του Χρυσοστόμου-Καλλινίκου.

Εάν αυτά όλα δεν είναι αληθινά, τότε

1. Γιατί ο Επίσκοπος Καλλίνικος δεν είπε στον π. Κασσιανό, όταν ήρθε σε αυτόν: «καταδίκασε την αίρεση του Οικουμενισμού και δεξου εμάς και είστε ήδη ένας Αρχιμανδρίτης»
- 2 .Γιατί τον βάπτισε?
3. Γιατί έκανε την κουρά του μοναχού;
4. Γιατί έκανε την χειροτονία τον Διάκου;
5. Γιατί έκανε την χειροτονία του ιερέα;
6. Γιατί τον έκανε ξανά Αρχιμανδρίτη και Ηγούμενο;

7. Τι συμβαίνει; Ο Αρχιεπίσκοπος Καλλίνικος έχει αλλάξει την πίστη του - ή ο π. Κασσιανός είναι κάποιος κατώτερης ποιότητας άνθρωπος σε σύγκριση με εκείνους της Ρουμανίας «διάκονους», «ιερείς», «επισκόπους», κλπ - και ως κατώτερης ποιότητας άνθρωπος, αγαπήθηκε λιγότερο από αυτούς;

Τι φρίκη! Και πόσοι είναι οι τυφλοί που δε τη βλέπουν αυτή τη φρίκη! Καθοδηγούν την ψυχή σου στην κόλαση, στην αιώνια καταστροφή, και αν δεν υπακούσεις και δεν υποταχθείς σ' αυτή την πνευματική σκλαβιά και αιώνια καταστροφή - θα σε παρουσιάσουν στους ανθρώπους ότι είσαι κακοποιός και φανατικός και τρελός – και ότι ίδιοι τα κάνουν όλα αυτά δήθεν "από αγάπη" προς εσένα και τους άλλους!; Τι φρίκη!

Ω, όχι, κύριοι επίσκοποι της ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ (2Θεσ.2:2-3), ας σας ακούνε οι πραγματικά ανόητοι και ας υποταχθούν σ' αυτή την πνευματική σκλαβιά και σ' αυτή την καταστροφή - αν τους αρέσει!

Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε μαζί σας - θέλουμε να είμαστε με Τον Κύριο Ιησού Χριστό - και με αυτό τον Επίσκοπο που είναι μαζί Του στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία – **ΟΧΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ – διότι θέλουμε την Αιώνια Σωτηρία!**

Ω, αιρετικοί Κυπριανίτες, φανεροί ή κρυμμένοι στη Σύνοδο του Καλλίνικου! Σταματήστε τα κόλπα και τα παιχνίδια σας με τις ανθρώπινες ψυχές μας! Σταματήστε να αντιστέκεστε στον Θεό Τον Άγιο Πνεύμα!

Σ κ λ η ρ ο τ ρ ά χ η λ ο ι κ α ι ά π ε ρ ί τ μ η τ ο ι κ α ρ δ ί α ι ς κ α ι τ ο ῖ ς ὠ σ ί ν , ὕ μ ε ῖ ς ἄ ε ἰ τ ῶ π ν ε ὑ μ α τ ι τ ῶ ἄ γ ῶ

ἀ ν τ ι π ί π τ ε τ ε (Πραξ.7:51) **Καταλάβετε επιτέλους στα ανθρώπινα κεφάλια σας: Οτι είναι του Θεού, δεν μπορεί να ανατραπεί απο τους ανθρώπους!!!**

www.gocnews.info

Ελέγχετε τακτικά αυτό το έγγραφο για ενημερώσεις,
έτσι ώστε να έχετε πάντα τις πιο πρόσφατες πληροφορίες
διότι ανακαλύπτονται
ΝΕΑ γεγονότα www.gocNEWS.info